

In memoriam Karel Berendsen

*Op zaterdag 21 januari overleed na een kort ziekbed Karel Berendsen. 88 Jaar geleden werd hij geboren in Apeldoorn. Vanwege zijn werk bij het Kadaster verhuisde hij naar Nijmegen. Op 11 april 1970 meldde hij zich bij HUF en hij heeft vrijwel altijd gelopen in groep 4, bij Puck*

*47 Jaar lang bijna iedere zaterdagmorgen het Heumens Bos in. Een klein rekensommetje leert ons dat Karel zo'n 10.575 km bij HUF*

*heeft gelopen. Er vanuit gaande dat hij gemiddeld 45 keer per jaar loopt, dit per keer 5 kilometer.*

*Karel was ook bij ieder uitje present. In de jaren '80 en '90 op de fiets naar Oortjeshekken, lopen in de Ooij en dan het ontbijt. Later kwamen de weekenden: terugdenkend aan o.a. Groet in NH, 2x Stramproy en de Belgische Ardennen. Karel bleef in alles rustig en veelal wat op de achtergrond. Behalve als wij in die weekenden gingen fietsen. Dan kreeg Karel de leiding, reed vooraan in het peleton, de landkaart bij de hand en bij ieder verkeersbord of paddenstoel een stop ter controle.*

*Een hobby van hem was fotograferen. In vele albums zijn ongetwijfeld mooie afdrukken van zijn werk terug te vinden.*

*In Nijmegen was hij zeer betrokken bij acties van het KWF Kankerbestrijding. Dit vele jaren samen met Maarten Verstegen, destijds directeur van het CWZ Ziekenhuis. In die 47 jaar HUF heeft hij enkele keren in bepaalde commissies gezeten en vele jaren als penningmeester de financiën op orde gehouden .*

*Wellicht mede daarom waren bij de crematie-plechtigheid niet alleen leden van Groep 4 maar ook van andere loop-groepen.*

*Met velen hebben wij op zaterdag 28 januari van Karel Berendsen afscheid genomen.*

*Karel Berendsen is nu een herinnering, maar wel een hele goede herinnering.*

*.Januari 2017 Eenvanons*

